

Bericht uit BOLIVIA

voor de vrienden van
Els Van Hoecke

44 jaargang - n°. 3, december 2022

Covid heeft ons een halt toegeroepen. We liepen van hier naar daar, dat vroeg het leven ons, het kon niet anders. En plots: halt. Er is nog wat anders. We moeten terugdraaien omwille van honderden situaties die we ons nooit hadden kunnen inbeelden.

Veel verlies en verdriet. Ieder van onze werkequipe heeft wel iemand van heel dichtbij verloren in die vreselijke covid-periode. Juiste cijfers bestaan er niet. En als er cijfers gepubliceerd worden, mogen we die zonder moeite of schroom een stuk verhogen.

We hebben verplicht tijd gemaakt waarvoor vroeger geen tijd werd voorzien, voor onszelf, voor de omgeving, voor het groen dat wegwijnde, voor de bomen die worden omgehakt in onze mooie Boliviaanse Chiquitania, voor de buur die covid heeft, voor de al dan niet mooie hospitaalgebouwen die de toeloop niet kunnen slikken, misschien hebben we allen geleerd het verplegend personeel meer te respecteren.

De technologie heeft het ons mogelijk gemaakt om op een andere manier de werking van SENTEC weer te geven. Beelden spreken soms meer of geven de werkelijkheid duidelijker weer dan woorden en teksten.



De eerste Belgische vrijwillig(st)ers kwamen in Atocha aan een zestig jaar geleden. De straten zijn niets verbeterd. Atocha is een mijncentrum, zo kwam onze huidige NGO SENTEC er ook terecht, en werkt er na enkele jaren pauze, opnieuw om de bevolking mee achter een gezondheidsprogramma te krijgen.

En slaagde er ook in de plantengeneeskunde in het lokale hospitaal ingang te doen vinden. De corona heeft dit programma stilgelegd, en spijtig genoeg blijft dat nu zo.



Juan Lazareto: Een zone aan de rand van La Paz, tracht de inwoners wakker te maken voor één van onze programma's nl. een gemeenschappelijke aanpak van zorgverlening.

Deze buitenwijk Juan Lazareto van La Paz laat nog veel te wensen over. En dat in 2022. Spijtig genoeg wordt men gewoon aan deze manier van wonen en leven. Onze slogan is: "De wijk verbeteren is een taak van iedereen."



Zelfs politiediensten worden opgeleid in de palliatieve zorgverlening. Niet nieuw want vijf jaar geleden ging er de eerste vorming door. Deze kolonel nam dit jaar het initiatief.

Verzorging bij ouderen is meer dan nodig, hoe primitief het ook zij.

Gouden harten zijn er nog altijd. En overal waar we gevraagd worden, wordt het weinige dat het personeel of onze vrijwilligers doen, erg gewaardeerd.





Een klein overleg van de bevolking op straat in de wijk San Juan Lazareto: Hoe mensen oproepen om de gezondheid te verbeteren. Een lokaal is niet nodig, stoeien en technische begeleiding ook niet.

Studenten van de universiteit UMSA in La Paz werken mee om documentatie te verspreiden van onze werking. Scholen zijn steeds solidair om een gang of klaslokaal af te staan.



Hier een foto van mijn boekje met de tekening van Achiel Pauwels op de voorpagina.

Vijf jaar terug werkte ik als vrijwilligster in het grote hospitaal van La Paz, niet te vergelijken met de hospitalen in België. Toen publiceerde ik mijn boekje met al de onmenselijke situaties die ik er meemaakte. De corona onderbreekt weer alles en wonder boven wonder in 2022 begon in datzelfde hospitaal op de kankerafdeling een volledig nieuw palliatief team.

Affiches en volkspublicaties worden verspreid; dit jaar staat het thema VOEDING centraal. Vandaar werkten vele professionelen aan volgende publicaties: “Aangepaste voeding bij chronische ziekten”, “Voeding voor kankerpatiënten” en “Ouderen: recht



op gezonde voeding en betere levenskwaliteit.”

Enkel voor informatie over Voeding wordt in het stadshospitaal nog een hulpje gevraagd. Dat hospitaal heeft nog het uitzicht van vorige eeuw of beter gezegd “van eeuwen terug”. Carla en Guadalupe, mijn dochter die nog in Bolivia is, verzorgen dit programma.

En nu?

Mogen we nog steeds rekenen op steun van België om de nodige gelden te kunnen investeren in kleine initiatieven? Alles komt terecht in goede handen want de werkploeg van SENTEC werkt goed voort in Bolivia.

Met veel dank van María, Esther, Melany, Livia, Ana, Charo, Miguel, Alfredo, Gabriëla, Marcela en Carla. En natuurlijk van mij ook.

Zoals je kunt merken zijn er veel helden in Bolivia, maar men ziet ze niet.

Hartelijk,

December 2022

Els Van Hoecke

Wie de projecten van Els wenst te steunen, kan dit doen door overschrijving op:

- rekening **BE65 0016 9163 1496** BIC: **GEBABEBB** op naam van **Solidagro – Vrienden Bolivia**, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas met vermelding naar keuze.
Indien de jaarbijdrage minstens **40 €** bedraagt, zal een fiscaal attest worden afgeleverd.
- rekening **BE40 7512 0571 9963** BIC: **AXABBE22** op naam van **Vrienden van Bolivia**, p/a Pierstraat 290, 2630 Aartselaar met vermelding naar keuze.
Voor stortingen op deze rekening kunnen geen fiscale attesten worden afgeleverd.

Beschermingscomité Vorming Latijns-Amerika (BVLA) vzw
Vrienden van Bolivia, p.a. Fons Heirbaut, Pierstraat 290, 2630 Aartselaar
Tel. 03/289.65.81 - Gsm 0479/96.04.29 - E-mail: vriendenvanbolivia@telenet.be

Wens je deze omzendbrief liever digitaal te ontvangen, stuur dan een e-mail naar vriendenvanbolivia@telenet.be. Ook als je de omzendbrief niet langer wenst te ontvangen, vernemen we dat graag. Zo besparen we onnodige verzendingskosten.